

VERSLAG GESPREK AANTAL BUURTBEWONERS EN MOSKEE BESTUUR AR-RAHMA EN KLEURRIJK SAENDELFT (5 JUNI 2018)

Op initiatief van mij, Remco Boas (Bewoner) is er op 5 juni jl. een bijeenkomst georganiseerd met een aantal bewoners uit Saendelft en een vertegenwoordiging van het moskeebestuur. Ook waren er namens de moskee een aantal toekomstige gebruikers uit Saendelft aanwezig. In het verslag probeer ik een zo goed mogelijke weergave te geven van de inbreng en de antwoorden die namens de moskee zijn gegeven. In sommige gevallen is een gespreksblok samengevat in eigen woorden. Het verslag is door alle aanwezige gecontroleerd op inhoud.

Inleiding:

Het initiatief voor de moskee/cultureel centrum is ontstaan in 2008. Ouders raakte met elkaar in contact toen hun jongeren doelloos rondhingen in het winkelcentrum en overlast veroorzaakte. De betreffende ouders wilden deze problematiek aanpakken en zijn gezamenlijk activiteiten gaan organiseren om de jongeren van de straat te houden. Door het succes van de activiteiten werd het onderlinge contact intensiever en hechter en ontstond er een behoefte aan een eigen ruimte. Omdat er ook een behoefte was om in de buurt te kunnen bidden, ontstond het idee van een cultureel centrum/moskee. De beoogde ruimte moest dus geschikt zijn voor activiteiten (zoals huiswerkbegeleiding en sport), maar ook meteen plek bieden voor het gebed. De zoektocht werd gestart. In eerste instantie was het de bedoeling om een ruimte te huren. Echter overal waar ze kwamen werden ze afgewezen omdat men niet wilde verhuren aan een groep moslims. Toen ze na twee jaar nog geen ruimte hadden, raakte ze aardig gefrustreerd en besloten ze het over een andere boeg te gooien "als niemand ons iets wil verhuren, dan gaan we iets kopen". Met elkaar zijn ze begonnen te sparen. De groep die meedeed werd steeds groter en iedereen legde tussen de 25 en 100 euro per maand in. Ze snappen dat dit wellicht moeilijk voor te stellen is, maar zo groot is de behoefte aan die gezamenlijke plek.

In 2014 besloot men aan de gemeente te vragen waar ze in Saendelft iets konden kopen. De enige optie die werd gegeven was aan de Omweg. Rekening houdend met de bebouwing, besloot men de verst mogelijke kavel te kiezen om niet tot overlast te zijn.

Ook al waren de plannen nog pril, toch organiseerde ze vast een bijeenkomst voor hun toekomstige burens. Met enthousiasme nodigde ze alle bewoners van de Rekenmeester uit. Er werden lekkere koekjes gebakken en men keek uit naar een open gesprek en kennismaking. Echter de uitnodiging werd gedeeld met andere buurtbewoners en er kwamen een paar honderd mensen op de bijeenkomst af. Dat was onverwacht en hierdoor werden ze overrompeld. De goed bedoelde insteek kwam totaal niet uit de verf en ze ervaarden de vragen als aanvallend en emotioneel. En dat terwijl de plannen in dat stadium nog heel prematuur waren en verre van compleet. Achteraf zijn ze naïef geweest en hadden ze gewild dat ze het anders hadden aangepakt. Ze waren vrijwilligers

zonder ervaring. Door deze ervaring hebben ze besloten om pas weer te gaan communiceren als de plannen in een verder stadium zijn.

In de periode erna was er nog een nare ervaring; online werden de bestuursleden bedreigd en waren er racistische uitingen. Vier mensen zijn uiteindelijk veroordeeld voor racisme. Dit heeft er best ingehakt bij de mensen. Ze hebben begrepen dat er ook een aantal buurtbewoners zijn bedreigd. Dit vinden ze verschrikkelijk om te horen. Het doel was juist om nader tot elkaar te komen en goede buren van elkaar. Zij nemen dan ook nadrukkelijk afstand van deze bedreigingen.

Het moskeebestuur is zich bewust van de zorgen die over de Islam bestaan. Dat de Islam voortdurend negatief in het nieuws komt, helpt niet bij de beeldvorming over moslims. Ze willen benadrukken dat de angsten voor terreur en extremisme ook leeft bij de moslims. Ze voelen de verantwoordelijkheid om iedereen gerust te stellen en te laten zien dat er geen enkele reden is om bang te zijn voor hen.

DOEL EN DOELGROEP

- Jullie doelgroep is dat Saendelft? Of groter? Amsterdam?
 - De initiatiefnemers en onze doelgroep wonen allemaal in Saendelft (Oost en West). Het gaat in totaal om circa 70 gezinnen uit Saendelft. De moskee is bedoeld voor deze mensen en richt zich ook alleen op deze mensen. Het gekozen formaat van het gebouw is ook gericht op deze 70 gezinnen. Natuurlijk zullen we niemand weigeren. Dat past niet bij wie we zijn. Waar iemand ook vandaan komt en wie deze persoon ook is, iedereen is welkom. Ook u! Echter het gebouw biedt ruimte voor maximaal 200 mensen dus er is niet veel plaats voor bezoekers van buiten Assendelft.
- Wie is jullie doelgroep? Alleen de Marokkaanse gemeenschap of ook de Turkse gemeenschap? Of anderen?
 - Onze achterban bestaat uit moslims met een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Bijvoorbeeld mensen met Turks, Marokkaans, Inda, Pakistan, Suriname, Nederlands achtergronden. De taal die we allemaal spreken is Nederlands dus onze voertaal in de moskee is ook Nederlands. We willen dat iedereen het kan volgen. Lezingen die niet in het Nederlands gegeven kunnen worden, zullen direct worden vertaald in het Nederlands. Veel van onze kinderen spreken overigens geen Arabisch dus het zou onlogisch zijn daarin te prediken.
- Om hoeveel gezinnen gaat dit uit Saendelft?
 - Circa 70 gezinnen. Maar de kinderen gaan meestal niet mee.

COMMUNICATIE

- Er is veel misgegaan in de communicatie de eerste periode. Dat heeft veel angst en onrust veroorzaakt. Wat gaan jullie doen om transparanter over te komen en beter te communiceren?

- We zullen voor iedereen die dat wil een avond organiseren om vragen te beantwoorden en kennis te maken. We willen dit graag doen in kleiner settings omdat er anders geen dialoog mogelijk is. We zijn echt bereid om met iedereen te praten hoeveel avonden dat ook kost.
- We gaan een zo compleet mogelijke bewonersbrief maken. Deze gaan we bezorgen in: Saendelft Oost en West, De Dorpsstraat (tussen het spoor en de rotonde), De Vaartdijk (het stuk naast Saendelft). (inmiddels heb ik van het moskeebestuur doorgekregen dat ze deze zaterdag 23 en zondag 24 juni gaan bezorgen).
- Wat hebben jullie geleerd uit afgelopen periode? Wat gaan jullie anders doen?
 - Meer persoonlijk contact met kleine groepen en meer zaken uitleggen in een begrijpelijk formaat.
- Staat het bestuur open om met een grote groep Assendelfvers in één keer te praten?
 - Door onze eerdere ervaring geloven we niet dat een grote bijeenkomst bijdraagt aan het wederzijds begrip en een goede dialoog.

INSPIRATIE

- Hoe staan jullie tegen over Salafisme?
 - Salafisme is een ultra-orthoxe vorm van de islam. Streng in de leer en heel conservatief. Wie zijn een zeer diverse liberale groep mensen die allemaal in Allah geloven op onze eigen manier.
- Is er nog een relatie tussen het bestuur en Tarik Ibn Ali?
 - Die is er nooit geweest en is er ook nu niet. Deze man heeft in verleden uit eigen beweging zijn steun uitgebracht en toen wij dat vernamen hebben wij direct verzocht de betreffende beelden offline te halen. Juist omdat wij daar niet mee geassocieerd willen worden. Deze man is toevallig in beeld gekomen doordat een bewoner van Saendelft hem tegen kwam bij een feest. Hij is toen uitgenodigd. Op aanraden van het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) hebben wij afgezien van de beoogde samenwerking.
- Wat is nu enkele jaren na zijn oproep voor fondsen, jullie mening over Tarik Ibn Ali alias Tarik Chadlioui?
 - Wij houden ons net als u aan de Nederlandse wet. Als deze man zich ingezet heeft voor terrorisme is dat verwerpelijk uiteraard.
- Imam Yassin el Forkani doet een steunoproep voor Tarik Ibn Ali. Wat is jullie mening daarover?
 - Wij hebben geen relatie met beide. Dus ze doen maar wat ze zelf willen.
- Welke relatie is er tussen het bestuur en Yassin el Forkani ?

- Hij was bij de bijeenkomst van drie jaar geleden aanwezig als woordvoerder van het CMO. Wij hadden het CMO benaderd en uitgenodigd. Wij hebben verder op geen enkele manier een relatie met deze meneer.

FINANCIERING

- Wat en wie zijn de initiatiefnemers? En wie is stichting kleurrijk?
 - De initiatiefnemers zijn enkele van jullie bureaus uit Saendelft. Die met elkaar dit initiatief hebben genomen.
- Wie financiert jullie ?
 - Vijf jaar geleden zijn we met een groep families elke maand tussen de 25 en 100 euro per maand gaan sparen. Inmiddels doen we dat met 70 families. Vrijwel alle gelden zijn op deze manier bij elkaar gespaard. Daarnaast hebben we vanaf 2014 actief sponsoren geworven, inzamelingen gehouden bij overige moskeeën in Nederland en benefieten georganiseerd. Het gaat om individuele giften. Er komt geen financiering of sponsoring uit het buitenland. Verreweg het grootste gedeelte hebben we hier met elkaar in Saendelft bij elkaar gespaard.

GEBRUIK

- Voor hoeveel mensen wordt moskee geschikt?
 - De moskee beschikt over 200 gebedsplaatsen. Dat is het absolute maximum en zal in de praktijk hooguit alleen door zoveel mensen gebruikt worden bij bijvoorbeeld het Suikerfeest
- Hoeveel bidplekken zijn er?
 - 200 op 340m²
- Hoe vaak zal de moskee gebruikt worden?
 - We hebben 5 bid momenten op de dag van circa een half uur. Tussendoor zijn we in principe gesloten behalve als er een activiteit is. In de nacht zullen er maar enkele mensen bidden. Wij werken gewoon ook allemaal. Alleen op de vrijdag kan het drukker zijn bij het vrijdagmiddagsgebed.
- Zijn jullie 24/7 open?
 - Nee dat zijn we zeker niet. Het is wel dat sommige bidtijden op sommige momenten in het jaar vroeg of heel laat kunnen zijn maar de rest van de tijd zijn we dicht.
- Wat gaan wij merken van jullie nachtelijke gebedstijden?
 - Niks. Wij komen allemaal uit Assendelft dus vrijwel iedereen komt op de fiets of lopend. En 's nachts zullen er slechts enkelen bidden.
- Wat zijn de voorzieningen voor de jeugd als hun ouders aan het bidden zijn, kunnen die door de wijk gaan zwerven?
 - Als vader gaat bidden zal moeder thuis op de kinderen passen en als moeder gaat bidden zal vader dat doen. Ook onze kinderen liggen gewoon om 20.00 uur in bed.

Bij activiteiten met jonge kinderen is er sowieso altijd begeleiding (volwassenen) aanwezig.

- Wat voor overlast verwachten jullie voor Saendelft Oost?
 - Geen! We weten eerlijk gezegd niet welke overlast er te verwachten valt.
- Wat gaan jullie doen om verloedering van het gebouw tegen te gaan?
 - Het onderhouden, dat lijkt mij logisch.
- Gaan jullie actie ondernemen zodat het gebouw niet zichtbaar is vanuit Saendelft Oost? En zo ja wat?
 - Het pand zal vrijwel nu alleen zichtbaar zijn vanaf de 2^e verdieping van de woningen op de Rekenmeester en vanaf een aantal woningen vanaf de Vaartdijk. We kunnen eventueel extra groen aanplanten om het zicht op de moskee zoveel mogelijk weg te nemen.
 - We hebben een architect in de hand genomen die rekening houdt met de stijl van de wijk zodat het gebouw goed past in deze omgeving. Uiteraard moet het ook passen in het bestemmingsplan.

VERKEER

- Hoeveel van jullie bezoekers komen met de auto? Of met fiets?
 - Wij roepen actief iedereen op om met de fiets of lopend te komen. Mede daarom willen we graag een plek in Saendelft. Juist omdat we niet alles met de auto willen doen. Nu gaan we wel allemaal naar elders met de auto door de wijk. Dat stopt dan juist.
- Hoeveel parkeerplekken maken jullie?
 - We hoeven er in principe maar 12 van de gemeente. Echter omdat we weten dat dat bij burens een zorg is hebben we speciaal daarvoor een extra strook gekocht om meer parkeerplaatsen te creëren. Minimaal 20 denken we maar er is ruimte voor meer plekken.
- Komt er een fietsenstalling?
 - Zeker! Dat is trouwens ook verplicht vanuit de gemeente.
- Krijgen wij veel verkeer in de wijk door de moskee?
 - Nee, wij verwachten als er iemand met de auto komt dat deze uit West zal komen en dus over de Dorpsstraat. Uit Oost is het totaal niet logisch om de auto te pakken dus daar zal geen verkeer toenemen. Degene die nu met de auto naar moskeeën buiten Assendelft gaan, zullen nu per fiets/te voet naar de moskee gaan.
- Klopt het dat het met name op deze buitenschoolse tijden zal zijn? Gebed 1. : 03:30 Gebed 2 : 05:30 Gebed 3 : 13:38 Gebed 4 : 17:57 Gebed 5 : 21:45?
 - Dat verschilt per dag en per maand en jaar.

- Er is zorg over het vergroten van de verkeersbewegingen aan de rode ring waar 4x per dag kinderen van en naar school lopen en waar veel gespeeld wordt. Dit is nu een kinderrijke wijk met eigenlijk alleen bestemmingsverkeer. Hoe ziet dat er straks uit?
 - Wij verwachten als er iemand met de auto komt dat deze uit West zal komen en dus over de Dorpsstraat. Uit Oost is het totaal niet logisch om de auto te pakken dus daar zal geen verkeer toenemen.
- En de drukte op de toegangsweg van de A8 naar Saendelft (Noorderveenweg??), die loopt nu al dagelijks vast.
 - Onze bezoekers komen uit Assendelft. Dus dat speelt niet.

AANVULLING

- Is het mogelijk dat in de toekomst de Moskee vergroot wordt met meer grond uitbreiding?
 - Onze inschatting is dat we voor de komende 10 jaar qua omvang voldoende hebben aan de geplande moskee. Maar net als u weten wij niet hoe de wereld er uit ziet in de toekomst.
- Wat gaan jullie onze wijk brengen? Wat is de buurtfunctie?
 - Wij zullen zorgen voor meer sociale cohesie in Saendelft. We zullen een rol spelen in minder hangjongeren en doordat wij door de wijk lopen zal mogelijk zelfs de veiligheid en sociale controle verhoogt worden. Wij lopen en fietsen door de wijk en dat zal inbrekers afschrikken.
- Worden er ook activiteiten georganiseerd waar mensen uit de wijk (ook niet islamitisch) aan deel kunnen nemen? Oftewel wordt het een voor een ieder toegankelijk gebouw?
 - Een moskee is überhaupt altijd voor iedereen toegankelijk. Maar ja het is zeker de bedoeling juist om leuke dingen te gaan organiseren.
- Wat gaan jullie nog meer organiseren naast bidden in deze moskee?
 - We gaan onder andere huiswerkbegeleiding voor jongeren geven, we zullen koranlessen geven, we zullen ook Arabische les geven voor kinderen die dat willen, etc. Op dinsdag en donderdag organiseren we hardlopen voor wie dat wil.
 - We willen ook activiteiten voor de buurt organiseren. Zoals gezamenlijk voetbal kijken of een toernooitje organiseren. Ook spelen we met de gedachten om een keer wat kleine kermisattracties te laten komen. En natuurlijk bijvoorbeeld een Iftar-maaltijd voor iedereen. Ook komt er een chill ruimte voor de jeugd.
 - Er komen geen bruiloft feesten in de moskee
- Hoe ziet het er van binnen uit? Komt er een gelegenheid om consumpties aan te schaffen?
 - Nee er is niks te koop in de moskee. Maar wees welkom voor een glas muntthee!